

AMIGOE DI CURAÇAO

Dit blad verschijnt elke Woensdag en Zaterdag
Abonnementsprijs voor het gebiedsdeel
fl. 2.— per kwartaal bij vooruitbetaling

Redactie: St. Elisabeth's Gasthuis Tel. 292
Administratie: St. Thomas-college Tel. 550
Drukker: B. L. Bogaers

Voor het Buitenland fl. 10.— per jaar
Afzonderlijke nummers fl. 0,10
Prijs der Advertentiën van 1—7 regels fl. 0,50



GANDHI OPENT HET INDISCH CONGRES. Mahatma Gandhi, die weer in het publieke leven is verschenen, opende onlangs het Indisch Nationaal Congres te Faizpur, en de photo toont Gandhi onderhandelend met de leider van de Indische Nationalisten, Nehru.

Solidariteit onder katholieken

We vernamen deze week van onenigheid in een onzer katholieke organisaties, een rivaliteit waarvan we al jaren gehoord hebben, maar die in de laatste tijd weer eens de kop schijnt opgestoken te hebben.

En terwijl we dat hoorden lazen we juist van een geestelijk adviseur die op een vergadering van een belangrijke katholieke Nederlandse federatie, zijn hart eens had uitgestort, over wat hij noemde een tekort aan katholieke voelen, katholiek denken en katholiek handelen. Wij openen wel, zo zeide hij, onze vergaderingen met de christelijke groet, we borduren de figuren van heiligen op onze vaandels, we dragen Christus' Kruis langs de wegen, maar daar is veel uiterlijks bij. En innerlijk onbreekt het in deze dagen bij velen onzer leden aan de echte sensus catholicus. De onderlinge liefde ontbreekt bij ons te veel. Wanneer men de toon beluistert op vergaderingen, in onderlinge gesprekken, wanneer men kennis neemt van de afbrekende kritiek op onze voormannen, zowel geestelijken als leken, wanneer men ziet hoe katholieke instellingen door een nare vit en bedilzucht worden afgebroken, dan blijft er maar één conclusie over n.l. dat de liefde, het grootste gebod door Christus aan ons gegeven, is teloor gegaan. We zoeken onze kracht in mopperen, in kankeren, in het zaaien van een geest van wantrouwen, tegen allen en alles. Omdat we de echte katholieke liefde niet meer bezitten. De liefde is niet zelfzuchtig, ze toont niet, ze denkt geen kwaad, maar ze kweekt een geest van saamhorigheid, ze schept de echt Roomse solidariteit, zonder welke we niets kunnen opbouwen.

En wat bereiken we, zo vroeg hij met dat misselijke kankeren, dat altijd critiseren, dat immer beter weten, dan de mensen die de verantwoordelijkheid

dragen? Dat we de besten onder ons uit ons midden drijven, dat we elk idealisme doden en dat mensen, die we in onze katholieke gemeenschap niet kunnen missen, er het bijtje bij neergooien en er feestelijk voor bedanken nog langer voor de katholieke gemeenschap te arbeiden, waarvoor ze niet anders oogsten dan miskenning en lester.

Deze geestelijke adviseur, die hier op zo rake wijze de vinger op een wondeplek in onze katholieke samenleving legde, richtte deze waarschuwing tot personen bij wie men in de eerste plaats, krachtens het doel, wat zij in hun vereniging beoogden, een meer edeler sportiviteit zou hebben verwacht.

Toch zou men dwalen wanneer men meende, dat deze ernstige waarschuwing, alleen voor deze Nederlandse federatie gold. Neen het euvel, dat hier geïgnaleerd wordt, vreet ook elders, ook hier in Curaçao, aan katholieke organisaties en daarbij aan de katholieke samenleving.

En wanneer wij daarop eens de aandacht hier vestigen, dan is dit alleen omdat het hier geïgnaleerde euvel zo ernstig is en wanneer er geen paal en perk aan wordt gesteld, hier aan ons katholieke maatschappelijk leven groot kwaad wordt gedaan.

Nu wordt ook op dit gebied dikwijls onwetend gezondigd, want dit critiseren ligt enigmatische in het bloed.

Het is een bewijs dat we voort alles hechten aan eerlijkheid en toont in ons dikwijls zo'n sterk wantrouwen tegen vertoont, dat we ons desnoods ongunstiger voordoen, dan we in werkelijkheid zijn.

Maar we moeten zorgen dat dit wantrouwen zich niet gaat verdelen, waar eenheid zo broednodig is.

Wij katholieken, zo zegt de Nederlandse apologete Brom, herinneren de Protestanten graag aan Christus' woord dat eenheid het kenteken van de waarheid is. Maar wij vergeten zelf al te dikwijls, zo zegt hij, dat deze leer ook waarde heeft voor het volle leven. Trouwens Christus zelf zegt: „Als iemand zegt God lief te hebben en zijn broeder haat hij is een leugenaar." Wie dus roemt in de eenheid van de Kerk, terwijl hij persoonlijk tweedracht brengt, die liegt.

Wij spreken in onze tijd veel van katholieke solidariteit, dat in de grond betekent, het eeuwig begrip van de broederschap. En broederschap berust op de offervaardige liefde. En zijn wij katholieken, vooral hier in deze gewesten, waar wij gezamenlijk nog zo nodig hebben, niet allen broeders die in bijzondere mate op elkander zijn aangewezen?

Meningsverschil zal er altijd moeten zijn, zolang wij mensen zijn, die ieder maar een deel weten en dus elkander aan moeten vullen. Zelfs de grote Kerkvaders hebben kwesties gehad, maar alleen om het later beter eens te worden. Zo moet het ook bij ons zijn. Geen meningsverschillen, die slechts wrok kunnen nalaten, die elkaanders goede bedoelingen miskennen en die daarom noodzakelijk verdeeldheid en verzwakking in eigen gelederen moeten brengen. Elke machine heeft een rem nodig en zo heeft ieder, die in het openbaar werkt

Portugal's Minister.

Dezer dagen doet Portugal van zich spreken. Aan de non-interventie-commissie geeft dit land moeilijkheden, omdat het fier weigert, controle aan zijn Spaanse grens en in zijn Portugese wateren.

Maar in de laatste maanden en jaren is er meermalen over Portugal gesproken, wat vroeger de meest gewelddadige revolutionaire haard was van het Iberische Schiereiland, waar men er niet te

behoefte aan critiek. Maar die critiek mag niet er toe kunnen leiden, dat de machine ontworpen wordt, dat is nooit te verdedigen.

Laten we ons ook niet te spoedig suggereren, dat onze critiek alleen slaat op ernstige kwesties, dat zij zaken van grote betekenis raakt, waarin we niet kunnen toegeven. Laten we niet zo klein-geestig zijn ons blind te staren op een verschil van opvatting, waarover we later in de Hemel eens hartelijk lachen zullen. Maar wat wij nu dikwijls zo breed uitmeten, en er zelfs voldoende motief in zien, onze medewerking te onthouden aan een zaak, die alle krachten nodig heeft. Het ligt helaas in de beperkte menselijke natuur om alles te vergeten voor een stofje dat ons hindert, of niet over een bagatel heen te kunnen komen, dat ons toevallig na aan het hart ligt. Dikwijls is het ook nog een gekwetste eigentrots, welke ons onverzoenlijk maakt omdat we eigen inzicht zo moeilijk ondergeschikt kunnen maken aan de mening van anderen. St. Bernard waarschuwde zijn monniken het Evangelie van de liefde toch niet aan de bijzondere regels der orde op te offeren. Licht in deze waarschuwing niet een diepe kern en een grote levensles?

En als we anders doen, zijn we dan eigenlijk geen Farizeërs, die ons schor roepen om solidariteit, terwijl we elkander geestdriftig bont en blauw slaan?

Want wij doen met ons kwaadspreken, wantrouwen zaaien, vertrouwen ondermijnen is eigenlijk nog veel erger dan een lichamelijke tuchting. Wat wij doen dat breekt af, dat holt geniepig uit, dat ondermijnt het gemeenschapsgevoel.

Onbevange vermaningen, elkander eens de waarheid zeggen, daar moeten we tegen kunnen. En ook tegen het hopen verkondigen van meningen en opvattingen die van de onze afwijken. Een eenheid die daar niet tegen kan, is niets meer dan de eendracht van een kerkhof, waar de lijken precies evenwijdig van elkaar liggen, omdat ze zich nooit meer bewegen kunnen. Vandaar dat die kerkhoofse, welke we thans in Duitsland zien opgediend als nationale eenheid, voor rondborstige zielen zo muf en duf is.

Critiek die fris is, is onontbeerlijk, maar daarmee verdraagt zich geen vitterij en nog veel minder stokerij. Koppig doorpraten is een groter gevaar dan een angstig zwijgen.

Laten we allen meewerken, dat de solidariteit, waarvan Ds. Lingbeek onlangs in de Tweede Kamer zeide, dat dit een woord was met een echte Roomse klank, bij ons niet alleen bestaat in de mond en op papier, maar dat dit woord vooral verankerd ligt in het katholieke geweten.

gen op zag een hele Koningsfamilie uit te moorden en waar het thans tijdens de Spaanse revoluties zo wonderbaar rustig bleef.

Portugal heeft dit te danken aan zijn minister-president Oliveira Salazar, waarover Antonio Ferro een boek schreef: „Le Portugal et son Chef." (Paris 1935 Grasset)

Op de vraag: wie is dr. Oliveira Salazar, wisten negen van de tien Portugezen tien jaar geleden geen ander antwoord te geven dan dit: een onbekende professor uit Coimbra, die door de nieuwe generaalsregering tot minister van financiën werd gebombardeerd. Aan de leiding van een partij had men hem nooit gezien; hij was niet over de rug van een of andere organisatie omhoog gekomen; hij had niet aan de openbare weg getimmerd; zijn publicaties droegen geen strijdend-politiek karakter. De generaals namen nu eenmaal het standpunt in, dat zij liever mannen der onbevooroordeelde wetenschap der bevooroordeelde partijbonden aan het bewind zagen en aan dit standpunt dankte deze hoogleraar het plotseling in hem gestelde vertrouwen, waardoor hij tot een zo hoge post werd geroepen. Hij was dr. Oliveira Salazar, zonder meer. Een naam.

Het duurde niet lang of de Portugezen begonnen met die naam te spotten. Dr. Salazar leefde in Lissabon — geheel in tegenstelling met wat men van mensen in zijn positie gewend was — zeer teruggetrokken. In de salons, in de theaters, aan banketten, bij feestelijke gelegenheden verscheen hij niet of uiterst weinig. Hij bewoonde een sober huis en begaf zich iedere dag naar zijn departement met dezelfde regelmaat, waarmee hij vroeger, in Coimbra, naar zijn college ging. Het meest krankzinnige achtte men echter dat deze asceet in alle ernst streefde naar een sluitende begroting. Sinds lange tijd hadden zijn voorgangers

zich de meest beminlijke toeren op het slappe koord van hun budget veroorloofd; op aller-sympathiekste wijze hadden de staatsfinanciën altijd in de war gezeten; en nu kwam deze pedant te zeneren! De goede Lissabonners maakten zich kwaad als zij eraan dachten.

Dr. Oliveira Salazar echter zette de eenmaal aangevangen arbeid onverstoort voort, als had hij zich geheel toegewijd aan God en aan de cijfers. Geen ogenblik sloeg hij af op wat de buitenwereld van hem zei, op de critiek van de boulevardiers. Eigenbelang kon men echter in dit onverstoort voortwerken niet ontdekken. Een hang naar de glorie van het ministerschap, van het hoge staatsambt evenmin. Hij vormde geen camarilla van protégés. Zijn beslissingen bleken steeds verstandig, doordacht en vooral rechtvaardig. De spotters en verontwaardigden gingen geleidelijk een toontje lager zingen en zwegen tenslotte.

Dr. Salazar werd minister-president met dezelfde rust, met hetzelfde weloverwogen oordeel, met dezelfde rechtvaardigheidszin, waarmee hij als minister van financiën optrad, gaf hij voortaan leiding aan alle staatsaangelegenheden. Hij ontwierp een nieuwe grondwet zoals hij een begroting ontwierp: geheel passend in de omstandigheden van het land, rekening houdend met alle behoeften en belangen, een „sluitende" grondwet, een model van corporatieve staatsorde. Een enkele maal sprak hij in het openbaar — zonder schreeuwen en zonder vuistslagen klaar en duidelijk aandringend op het brengen van offers, het prijsgeven van onverwulbare eisen en toegespitste tegenstellingen terwille van het ene nationale welzijn.

De Portugezen gingen met respect tot hem opzien. De zwijgende voortwerkende ernst van deze man had hen volkomen ontwapend.

In dat stadium eerst heeft dr. Salazar — weer op een heel merkwuurde wijze — het zwijgen verbroken. Hij bewilligde op zekere dag onverwacht in een reeds meermalen herhaald verzoek van de journalist Antonio Ferro om een interview over zijn algemene staatkundige denkbeelden. De minister wachtte de journalist in zijn auto, voerde hem mee naar buiten en ontvouwde hem op een lange avondwandeling in de omgeving van Lissabon enige van zijn gedachten. Ferro wilde méér weten. De volgende dag mocht hij dr. Salazar opnieuw ontmoeten ditmaal op zijn bureau. Enkele uren aan één stuk beantwoordde de minister zijn vragen, steeds met bewonderenswaardige klaarheid en eenvoud. Uit deze gesprekken, die nog drie- of viermaal telkens in een andere vorm, in een ander milieu werden voortgezet, groeide het boek van Ferro, een boek, waarin eigenlijk niet de schrijver, doch de beschrevene, niet de journalist, doch de minister voortdurend aan het woord is.

Dit boek bevestigt geheel en al de hoge, nobele indruk, die het optreden van dr. Salazar reeds omtrent zijn persoon had gevestigd. Hij toont zich hierin als de man, die achter de koude cijfers van het staatsbudget, achter de koele formu-

ROMANTIEK en TECHNIEK.

In vroeger tijden placht men zijn bezittingen te verbergen in donkere grotten, in diepe putten, of in holle muren achter onzichtbare deuren. Dat was de tijd van romantiek.

Wij leven thans in den tijd van techniek. De hedendaagsche mensch bergt zijn kostbaarheden in een moderne safe bij zijn bankinstelling.

Dat geeft minder romantiek maar ook . . . minder zorgen.



**HOLLANDSCHE
BANK-UNIE N.V.**

Heerenstraat 3
Handelskade 3 Willemstad.

lering der wetsparagrafen de harteklop van het maatschappelijk leven te voel in het diepst van zijn zie.

Zelden werd de peizak . . . er politiek zo treffend uitgebeeld als door deze rekenende geest, waar hij schrijft, dat de Staatsman

„uit de hoogte van zijn gezag moet werken, zonder rust, met toewijding, met hartstocht . . . omdat er een vrouw in het land honger lijdt, omdat er een kind schreit van de kou." (blz. 39)

Zelden werd met zoveel klem de nadruk gelegd op de ernst van het ministeriële ambt in deze enkele regels:

„Ik kan niet begrijpen, hoe het mogelijk is, dat een minister maar overal heengaat, banketten presideert, plechtigheden bijwoont en op alle mogelijke feesten en alle mogelijke recepties verschijnt. Waar vindt hij de tijd om na al dergelijke dingen nog enig werk — zijn werk — te verrichten? Heeft het vaderland niet het recht zulke bewindslieden ervan te beschuldigen, dat zij hun ambt verraden, dat zij voor allerlei onvruchtbare bezigheden de aangelegenheden van de Staat en van het volk verwaarlozen! . . .

De bewindsman, die rechtvaardig wil zijn, die de geest van zijn land wil verheffen, mag zijn hand niet voelen beven, wanneer hij een beslissing heeft genomen of een besluit heeft ondertekend, waardoor iemand bevoordeeld of gekwetst wordt, die hij persoonlijk kent, met wie hij gediend of gecauseerd heeft." (blz. 171)

Zelden gaf een bewindsman op zo volkomen eerlijke en eenvoudige-sobere wijze zijn persoonlijke onthechting aan het hoge staatsambt te kennen als dr. Salazar in de woorden waarmee hij van Ferro afscheid nam:

„En wanneer men mij niet in de gelegenheid wil stellen mijn program voor 100 pct., zelfs niet voor 80 pct., te verwezenlijken, wat dan? Iedere dag gaan er treinen naar Coimbra of naar Santa Comba" ('t kleine plaatsje, waar de minister geboren werd) (blz. 249).

Zoals de mens, zo treffen ook zijn gedachten over de politieke problemen van zijn land. Over de steun van de Staat aan het geestelijk en culturele leven, de verhouding tot de arbeiders en de partijen in het algemeen, de oplossing van de kwestie der groot-grondbezittingen en tal van andere dingen spreekt hij zich klaar en onomwonden uit. Met beide voeten staat hij op de bodem der realiteit. Hij heeft orde geschapen in Portugal. Wanneer dit land voor de Spaanse verschrikkingen, voor de furie van het rood gespuis bewaard bleef, dankt 't land dit zijn grote minister.

Onder de machthebbers van het hedendaagse Europa kan men een Mussolini bewonderen, hem navolgen echter kan men niet omdat hij een genie is, enig in zijn soort. Een Hitler kan men noch bewonderen noch navolgen. Een Salazar echter kan men beide. Hij kan het beeld van de ideale, rechtvaardige staatsman vormen in de ogen onzer intellectuele jongeren.

De PHILIPS RADIO



De lof verkondigen van de PHILIPS RADIO is overbodig. Want de PHILIPS maakt voor zichzelf genoeg reclame, door zijn onovertroffen eigenschappen.

Geen enkele radio kan U aanbieden wat de PHILIPS RADIO

U geeft, daar zijn zuivere weergave, zijn glasheldere toon, en zijn schoonheid van constructie niet overtroffen worden.

Wij nodigen U uit om U hiervan te komen overtuigen en om U op de hoogte te stellen van de ruime keuze verschillende modellen, die wij in voorraad hebben.

PALAIS ROYAL
Heerenstraat 23 - Tel. 537.

1e Suppletoire 1937.

Aan de beschouwingen van de Koloniale Raad omtrent deze begroting ontlenen we het volgende:

Curaçao economisch.

Meerdere leden vroegen speciaal de aandacht van het Bestuur voor een artikel, getiteld: „Aanteekeningen over de economische betekenissen van Curaçao”, van de hand van Dr. Ir. P. Cohen Henriquez in de Economische Statistische Berichten van 30 September 1936 No. 1083. een naschrift van dezelfde schrijver op een artikel, getiteld: „Curaçao en Aruba” van de Heer J. J. Korndorffer in de Economisch-Statistische Berichten van 28 October 1936 No. 1087.

In dit artikel en naschrift zet de Heer Henriquez op duidelijke en gedegen wijze de economische positie van Curaçao uiteen en wijst, zoals reeds velen vóór hem, op de labiele basis, waarop de welvaart van Curaçao steunt.

Ten einde de mogelijkheden van verdere economische ontwikkeling van Curaçao in industriële of andere richting te onderzoeken suggereert schrijver opname van het gebiedsdeel in het systeem van de Nederlandse Economische-Technologische Instituten.

De leden hier aan het woord achten het van uitermate groot belang niets onbeproefd te laten om het economische leven op Curaçao een vastere basis te geven, dan dit thans bezit en zij zouden dan ook gaarne vernemen, of het Bestuur kennis heeft genomen van bedoelde artikelen, met de strekking daarvan instemt en stappen wil nemen om tot samenwerking met de Nederlandse Economisch-Technologische Instituten te geraken, ten einde een onderzoek te doen instellen naar de mogelijkheden tot versterking van de pijlers, waarop het economisch leven van Curaçao rust en vermeerdering van hun aantal.

De Scholen.

Algemeen zouden de afdelingen gaarne vernemen of er uitzicht bestaat, dat de school op Groot-Kwartier binnenkort een B-school wordt en hoe de plannen zijn ten opzichte der andere scholen om het Schottegat. Uit de toevloed van leerlingen van buiten naar stadsscholen blijkt n.l., dat men beter onderwijs op prijs stelt in de bevolkingscentra in de buitendistricten.

Opgemerkt werd, dat het gebouw der Hendrikschool niet voldoet aan redelijke eisen van hygiëne en inrichting. Daarento worden klachten van onderwijzers en leerlingen vernomen. Algemeen werd aangedrongen op verbetering.

De Militaire Politie.

In verband met het feit, dat een crediet voor een vol jaar salaris van de politie-luitenants wordt aangevraagd, werd de vraag opgevat, of bereids iemand benoemd is, en of zijn salaris reeds ten laste van Curaçao komt.

Gaarne zou men vernemen of de functionaris ook een autotoelage zal genieten.

Enige leden zouden gaarne vernemen hoe de salarisschalen van een 1ste luitenant en een commissie op een der departementen in Nederland luiden.

Deze leden verzochten te worden ingelicht omtrent de prestaties van de in Nederland voor de militaire politie opgelegde Curaçaose jongelieden. Zij vroegen wat de plannen zijn ten opzichte van een indertijd verzochte voortzetting van de opleiding van Curaçaose jongelui voor de militaire politie.

Vrijwilligerscorps.

Gevraagd werd of, nu het Vrijwilligerscorps Juliana is opgeheven, en er nog maar één vrijwilligerscorps is op Curaçao, de verhoging nog nodig is.

Ambtenaar Sociale voorzieningen.

Enige leden zouden gaarne vernemen, of de hier bedoelde ambtenaar de enige zal zijn, die met de uitvoering van de „Ongevallenregeling 1936” zal worden belast. Zo niet, dan zouden zij gaarne op de hoogte worden gesteld van de kosten, welke het Bestuur meent, dat globaal aan de uitvoering der regeling verbonden zullen zijn.

Is deze ambtenaar bedoeld om blijvend met die uitvoering belast te worden — vroegen zij —, of ligt het in de bedoeling dat door hem de zaak wordt georganiseerd en op gang geholpen (waaronder tevens te verstaan het opleiden van ambtenaren hiervoor) en dat hij zich daarna zal terug trekken.

Algemeen wilde men gaarne deze functionaris onafhankelijk van de Administratie van financiën geplaatst willen zien en voelde er meer voor hem bij de Openbare Gezondheidsdienst onder te brengen.

De ambtenarensalarissen.

Men had nimmer begrepen, dat de salarisverhoging zou moeten gevonden worden door vermindering der uitkering aan het Curaçaos Pensioenfonds met een gelijk bedrag en had daartegen ernstige bezwaren. Gaarne zou men zien, dat de oplossing op een andere manier gevonden werd en wel door verhogingen van sommige ramingen der middelen.

Enkele leden gaven het volgende overzicht van de kortingen, welke de inkomens der ambtenaren in de laatste vier jaar hebben ondergaan.

De in 1929 vastgestelde duurttoeslag op het inkomen bleef gehandhaafd tot en met 1932. Deze toeslag bedroeg:

voor ongehuwden	10%
voor gehuwden:	
met inkomens boven f 9.600	10%
met inkomens beneden f 9.600	15%
Met 1 Januari 1933 werd de toeslag gewijzigd als volgt: de 10% voor de on-	

gehuwden verviel; de toeslag voor de gehuwden werd teruggebracht tot 5% en dan nog alleen op inkomens beneden de f 9.600. Bovendien werd het premievrij pensioen ingetrokken en moesten alle ambtenaren zowel gehuwden als ongehuwden 5% van hun inkomen storten.

Met 1 Januari 1934 verviel ook voor de gehuwden de toeslag van 5%, terwijl met diezelfde datum de bezoldigingsregeling 1934 werd ingevoerd, die volgens de memorie van toelichting op de Ontwerp-begroting 1934 een salarisvermindering omvatte van 10%.

Tot 1 Januari 1937 waren de ambtenaren dus als volgt in hun inkomen achteruit gegaan: de ongehuwden: de ingetrokken toeslag van 10%, de opgelegde korting voor pensioen van 5% en de salarisvermindering van de regeling 1934 van 10%, of in totaal 25%; de gehuwden: de ingetrokken toeslag van 15% (eerst 10% en het daarop volgend jaar van 5%), de opgelegde korting voor pensioen van 5% en de salarisvermindering van de regeling 1934 van 10% of in totaal 30%.

Verscheidene leden vroegen nu of de verhoging der salarissen met 5% voldoende is in verhouding tot de stijging van de levensstandaard. Gaarne zouden zij vernemen, hoe het Bestuur tot die 5% is geraakt.

Sommige leden maakten in dit verband de opmerking, dat sinds 1934 en vóór 26 September 1936 de levensstandaard op Curaçao aanzienlijk verlaagd was.

Naar vernomen, wordt art. 18, sub 5 van de Bezoldigingsregeling 1934 toegepast op de verhoging van 5%. Waar deze verhoging echter bedoeld is als een van het inkomen in verband met de verhoogde levensstandaard, werd dat niet juist geacht.

Gaarne zou men willen vernemen of de kortingen, welke de salarissen der ambtenaren in de loop der laatste 4 jaar hebben ondergaan, voor alle groepen ambtenaren in dezelfde mate en tegelijkertijd opgelegd zijn geworden, hoeveel de kortingen van de salarissen van het personeel der militaire politie en van de burger-politie sinds 1932 hebben bedragen en op welke tijdstippen deze kortingen van kracht zijn geworden.

Verscheidene leden hadden gaarne gezien, dat van de recente wijziging der salarissen gebruik gemaakt was, enige der meest stuitende salarisplooiën weg te nemen. Zonder diep hierop in te gaan, wilden zij toch de aandacht vestigen op de eigenaardigheid, dat de Advocaat-Generaal minder dan een 1ste Luitenant, die Commandant der militaire politie is, verdient, zelfs minder dan de Hoofdinspecteur der burgerpolitie, ongeacht, dat beide laatstgenoemde recht op vrije geneeskundige behandeling hebben, en eerstgenoemde niet. Beneden de Hoofdambtenaren, die op één lijn te stellen zijn, komen ter Administratie van financiën en op de Gouvernements-Secretarie 2 Hoofdcommissie, die minder verdienen dan de Hoofdinspecteur der burgerpolitie, die na de Procureur-Generaal eerst in de derde plaats komt.

Het is opgevallen, dat de bezoldiging van de Gouvernements-Accountant in strijd met de uitspraak van de Koloniale Raad, gedaan bij de behandeling van de Ontwerp-begroting 1937, nu verhoogd is tot boven die van de Inspecteur der belastingen, wat de leden algemeen zeer bevreemdde.

Terloops werd opgemerkt, dat verschillende luidende regelingen omtrent vrije geneeskundige behandeling reden voor gerechtvaardigde ontneming bij het ambtenarencorps is. In overweging werd gegeven die regelingen, met verhoging der minima zo te veranderen, dat er over de hele lijn gelijkheid komt.

Ten eerste werd toegejuicht, dat het in het voornemen van het Bestuur schijnt te liggen, de promotiekansen van de ambtenaren te verhogen. Gehoopt werd echter, dat zulks niet zal betekenen, dat buiten het ambtenarencorps staande personen, uit Holland uitgezonden of eigener gelegenheid naar Curaçao komende, in genoemd corps vóór anderen worden opgenomen, hetgeen het tegendeel van verbetering van promotiekansen zou inhouden. In dit verband werd gewezen op benoemingen van enige uit Nederland gekomen jongelui zonder werk, tot klerk.

De landbouwkundige.

Opgemerkt werd, dat het plantsoenen aantal op Curaçao toch niet zo groot is, dat daarvoor iemand moet uitkomen, die dan nog wel blijkens de mededeling, dat hij op landbouwkundig gebied voorlichting zal moeten kunnen geven, een landbouwkundige zal moeten zijn. Het onderhoud van die plantsoenen, aldus de leden, kan toch door plaatselijke, veel bescheidener krachten geschieden. En zeer uitdrukkelijk verklaarden de afdelingen aanleg van meer plantsoenen, die alle toch immers regelmatig besproeid moeten worden, niet te kunnen goedkeuren, zolang het water op Curaçao zo duur is.

Omtrent 't weder ter beschikking stellen van een landbouwkundige op de Benedenwindse eilanden, die dan desnoods naar de mening van enkele leden een oogje op de bestaande plantsoenen zou kunnen houden, waren de meningen in de afdelingen verdeeld. Een lid zou wel hiertoe willen medewerken, omdat hij meent, dat voorlichting op landbouwkundig gebied op de Benedenwindse eilanden nodig is en blijkens de ondervinding in de laatste tijd ook wel gevolgd wordt. Dit lid zou die deskundige landbouwcursussen aan de bevolking willen laten geven, vooral aan de jeugd. Zou zijn salaris niet bestreden kunnen worden uit onderartikel 34, vroeg dit lid?

Andere leden waren omtrent het suc-

ces van de bemoeiingen van een landbouwkundige zeer sceptisch gestemd, en verwezen ter zake naar de ondervinding vroeger opgedaan: de geschiedenis toont daaromtrent voortdurend mislukkingen aan.

Enkele leden verklaarden er wel voor te voelen, om in vruchtbare streken, b.v. in de buurt van Barber, een schooltje te openen, waar de kinderen zouden kunnen leren de gewone Curaçaose gewassen te verbouwen. Deze leden verenigden zich dus in zoverre met de doelstelling van het lid het eerst aan het woord, doch vroegen, of dit niet ook zou kunnen geschieden door plaatselijke krachten, b.v. door een der Chinezen, die met zoveel succes op Veeris groenten verbouwen.

Ten slotte verenigden de afdelingen zich algemeen met het denkbeeld, de Landbouwkundige van de Bovenwindse eilanden op gezette tijden een poosje op Curaçao te laten doorbrengen.

Meerdere leden vroegen of het Bestuur bereid is de stichting van een melkcentrale krachtig te bevorderen en zo ja, op welke wijze het zich voorstelt dat te doen. Deze leden verwachtten, dat de melprijs door deze centrale zal dalen.

Douanegebouw.

Meerdere leden spraken wederom de ernstige vrees uit, dat de De Ruyterkade ter plaatse, waar het nieuwe douanekantoor gebouwd wordt, te nauw wordt. Zelfs werd medegedeeld, dat het plan zou bestaan om de De Ruyterkade ter plaatse te verbreden, door uitbouw in het Waaigat. Algemeen te kennen gevende, dat men zich daarmee in geen geval zou kunnen verenigen, werd, waar het werk gelukkig nog maar heel gering gevorderd is, ook algemeen in overweging gegeven om alsnog naar een andere plaats te zoeken, om dat gebouw neer te zetten.

Naar vernomen, wordt een woning op Aruba, niet lang geleden gebouwd voor de Ontvanger aldaar, nu verhuurd aan de officier der mariniers ter plaatse. De afdelingen deden uitkomen, dat, indien dit juist is, zij er zich niet mede kunnen verenigen, dat een woning, met gelden, voor een bepaald doel gevoteerd, gebouwd, voor een ander doel gebruikt wordt.

Politiek Algemeen Overzicht.

Gelijk we reeds in ons blad van Woensdag hebben medegedeeld heeft de Buitenlandse pers nog al commentaren geleverd op het nieuwe besluit van Hitler in zake de Evangelische Kerk in Duitsland en ze waren niet mals. De Engelse pers verwacht dat in de toekomst een groot aantal Duitse predikanten wel in schutshacht zullen gesteld worden.

Daartegen werd Woensdagavond in de Duitse Radio heftig geprotesteerd en de „Auslandshefte” belachelijk gemaakt. De nieuwste kerkbepaling was wel het duidelijkste bewijs dat in Duitsland de godsdienst alle vrijheid gegeven werd en de religie vrij was, zoals ook Hitler in zijn boek indertijd geschreven had.

Wel merkwaardig daartegenover staat de preek van Duitslands Kardinaal Faulhaber, die Zondag publiek van de kansel het Nationaal Socialisme heeft beschuldigd van contractbreuk in zake het gesloten concordaat.

De Duitse pers (d.w.z. de Duitse regering, waar alles wordt voorgedictieerd), heeft daarop niets kunnen antwoorden dan dit, dat de preekstoel niet de weg is om deze zaak in orde te brengen, doch dat dit langs diplomatieke weg geschieden moet. Net of de Duitse bisschoppen en speciaal Kardinaal Faulhaber al niet verschillende malen een onderhoud hebben gehad met de Duitse regering, maar zonder enig resultaat.

Men moet maar durven.

Na de scherpe houding van het Engelse parlement in zake de teruggave van Koloniën aan Duitsland is het omtrent dit vraagstuk opmerkelijk stil.

We zijn van mening, dat er nog wel voornamere factoren zijn, als de soevereiniteitsrechten van Engeland, die pleiten tegen een teruggave van koloniën aan Duitsland. Deze koloniën toch zullen gebieden zijn met een inlandse bevolking van een ander ras als het Duitse en nu vinden we een volk met rastrotheorieën als het huidige Duitsland alles behalve geschikt om dergelijke volkeren te beschaven.

We staan vandaag voor het begin van de non-interventiecontrole. Vermoedelijk zal hedenavond de controle beginnen op de invoer van vrijwilligers in Spanje, door een blokkade van de Spaanse havens en de Pyrenëen.

Engeland neemt voor zich de Zuidkust met Gibraltar; Frankrijk de Pyrenëen en de golf van Biscaye; Italië de kust aan de Middellandse zee en Duitsland de Portugese kust. Omtrent deze laatste bestaan er echter nog moeilijkheden, daar Portugal een controle beschouwt als schending van het nationaal gevoel. Langdurige onderhandelingen van Donderdag hebben nog geen oplossing gebracht; daarom schreven we dat vermoedelijk hedenavond de controle beginnen zal.

Moskou is geenszins met dit besluit van de non-interventiecommissie tevreden en zegt dat ze alleen ten nadele strekken zal van de regering van Valencia.

Intussen is de laatste dagen de strijd verscherpt en tevens met het oog op de a.s. non-interventie de toevvoer van personeel en materiaal toegenomen. Ondanks de hevige gevechten is er van groot succes geen sprake. Men zegt dat in de laatste dagen voor Madrid 6000 nationalisten zijn gesneuveld, waaronder 2000 Duitsers.

KELVINATOR IJSKAST.

De ijskast van
zuinigheid, van schoonheid en van kwaliteit.
Geen andere ijskast dan KELVINATOR IJSKAST
is in staat om aan deze drie eisen te voldoen.



Wist U, dat de KELVINATOR IJSKAST de meest gebruikte ijskast is, en dat er duizenden zijn die haar voordelen roemen, omdat zij die practisch ondervonden hebben.
Wij nodigen U uit, om ook met de voordelen van de „KELVINATOR IJSKAST” te komen kennismaken.

Palais Royal.

HEERENSTRAAT 23 -- TEL. 537.

R. K. KERKEN.

Parochiekerk Otrobanda:
4.45 v.m. H. Mis.
7 v.m. H. Mis (Kindermis)
8.30 v.m. Hoogmis met Holl. Preek.
7 v.m. H. Mis.
Iedere Woensdagavond 7 uur Jongenscongregatie met Holl. Preek.

Parochiekerk Pietermaai:
4.30 v.m. H. Mis.
6 v.m. H. Mis.
7.30 v.m. H. Mis. (kindermis, niet voor volwassenen)
8.30 v.m. Hoogmis.
6.30 n.m. Lof.
Iedere Woensdagavond 7 uur Jongenscongregatie.

Parochiekerk San Mateo:
4.45 v.m. H. Mis.
7 v.m. H. Mis (Kindermis)
9 v.m. Hoogmis.
7 n.m. Lof.
Iedere Woensdagavond 7 uur Jongenscongregatie met Holl. Preek.

Isla kerk Asiento:
5 v.m. H. Mis.
8.15 v.m. Hoogmis.

Parochiekerk Groot Kwartier:
5 v.m. H. Mis.
8.15 v.m. Hoogmis.
7 n.m. Lof.

In alle kerken gelegenheid tot Biechten: iedere Zaterdag van 4 tot 8 uur n.m.; en daags voor iedere grote feestdag.

Lijdensmeditatie in de Nederlandse taal.

Op alle Maandagen in de Vastentijd, te beginnen op 15 Februari, zal er in de St. Annakerk, Otrobanda, 's avonds om 8 uur, Lijdensmeditatie gehouden worden in de Nederlandse taal.

Tot Pasen elke Vrijdag Vasten- en Onthoudingsdag.

In de laatste maand zijn er alleen via Parijs bijna 6000 vrijwilligers naar Spanje vertrokken. En onder de schepen die van Marseille oorlogsmateriaal naar Barcelona vervoerden bevond zich ook een Hollands, wat echter met zijn miljoenenwaarde door de Nationalisten is opgebracht.

Nog tekenend is een bericht van gisteren, dat in Catalonië de groet adios is afgeschaft omdat voor Catalonië er geen God meer bestaat !!

Engeland is dezer dagen in opspraak vanwege de geweldige oorlogsvoorbereiding welke het aan het maken is. Vooral de luchtvloot wordt geweldig uitgebreid; in Hongkong worden zeer sterke vestingwerken aangelegd en een geweldige kazernes gebouwd met een machtige luchtkampeerinstallatie; men spreekt van 1500 miljoen pond voor de eerste jaren. Ondanks dit heeft men echter nog op de begroting een post kunnen vinden van een 200 duizend pond voor de krooningsfeesten.

Maar ook Rusland zet zijn bewapening door. Er zal een lening daarvoor worden gesloten van 8.500.000 roebel gesteund door goud uit Spanje. Dezer dagen zijn weer 23 kisten met goudstaven via Toulouse naar Rusland getransporteerd.

Van een anderms kippen is het goed eieren eten, denkt de bolsjewiek.

Verlaat niet uw eigen veld om bij een ander onkruid te wieden.

Het geweten is een rechtbank, die geen hoger beroep toelaat.

De staat, die zich onderhoudt door buitensporige belastingen, is een soort Ugolino, die zijn kinderen opeet om hen een vader te doen behouden.

In moeilijke en hachelijke omstandigheden is het stoutste beleid soms het veiligst.
Er zijn ogenblikken, dat men in zijn eigen ogen belachelijk is. Dat zijn de enige, waarin men geen lust tot lachen heeft.

GETROUWD

Julius M. Neuberg, M.D.

en

Julia H. Senior

Amsterdam 17 Februari, 1937.
Teniersstraat 5.

3—1

Het aangewezen adres
voor
Versche Producten
is
Koelhuis Hoek.
TEL.. 256.



D. K. W. Automobielen
D. K. W. Motorfietsen
Telefunken Radio's
Telefunken Gramophoonplaten
Telefunken Pick ups
Gazelle-Rijwielen
Rijwiellantaarns

enz. enz.

C. M. MEYBOOM.

Kantoor Handelskade 7.
Telef. 280 of 440.

Zoojuist ontvangen:

GIBSON-SNAREN, SUPER-O-PHONE rietjes voor Clarinette en Saxophone, alsook een mooie collectie SPAANSCH GUITAARS tegen zeer lage prijzen.
„LA BONANZA”, Muziek afd.



GENADE VOOR DE VEROOORDEELDEN. Een ongewone demonstratie had onlangs te New York plaats, waar 400 Italiaanse vrouwen geknield baden op het trottoir tegenover het huis van Gouverneur Lehman om het leven van zes jonge Italianen te sparen, die veroordeeld waren om in de elektrische stoel te sterven wegens moord.



SPORT-RUBRIEK

Officiële Mededelingen

VAN

"De Curaçaose Voetbalbond."

VRIENDSCHAPPELIJKE WEDSTRIJD.

MUNDO NOBO:

R.C.C. 1 — Hollandia 1
Aanvang 4.30 n.m.

Alle inlichtingen, opgaven, e.d. worden gaarne verstrekt door den 1sten Secretaris-competitie-leider, de heer H. A. Dennert, Breedestraat 181, telefoon 640.

Aank. en vertr. der schepen in de maand Febr. 1937.

Datum	Vlag	Naam v/h. schip	Herkomst	Bestemming
20	Duitsch	H. C. Horn	P. Colombia	P. Cabello
21	Amerik.	Caracas	Aruba	P. Cabello
21	Eng.	Auditor	P. Cabello	onbekend
22	"	Voltaire	La Guaira	Cristobal
22	Fransch	San Mateo	Le Havre	Colon
22	Ned.	El Libertador	Maracaibo	Aruba, M'bo
22	"	Cottica	La Guaira	P. au Prince
22	Amerik.	Lara	Maracaibo	Maracaibo
23	Ned.	Baralt	Bonaire	Bonaire
23	"	Baarn	Cristobal	Liverpool
24	Eng.	Laconia	Bahia	La Guaira
24	Noorsch	een schip	P. Cabello	Maracaibo
24	Ned.	Flora	P. Cabello	Aruba, M'bo
24	"	Fauna	S. Domingo	P. Barrios
24	"	Iris	Haiti	S. Domingo
24	"	Venezuela	P. Cabello	Sta. Marta
24	Duitsch	Ingrid Horn	Cartagena	Cartagena

S. E. L. MADURO & SONS

Scheepvaart Afdeling.

WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN.

New Zealand & Shaw
Savill & Albion Lijnen.

Naar: Kingston, Panamá & New
Zealand.

S.S. „MATAROA“ 3—4 Maart

S.S. „AKAROA“ 31 Maart

Naar: Southampton & Londen.

S.S. „REMUERA“ 8—9 Maart

S.S. „TAMAROA“ 21-22 Maart

Aluminum Lijn.

Naar: La Guaira & Paramaribo.

S.S. „AUSTVANGEN“ 15 Feb.

S.S. „DALVANGEN“ 1 Maart

Naar New Orleans, La.

S.S. „AUSTVANGEN“ 1 Maart

S.S. „LINTVANGEN“ 12 April

Bourjade de Papoea.

Men had hem kunnen noemen „Bourjade de vliegenier-missionaris“, of Bourjade de ridder van Theresia van Li-sieux, maar in het verhaal van zijn leven (1) noemt men hem simpelweg „Bourjade de Papoea“. De Papoea... het klinkt zo banaal alsof men zeggen zou „de Irokees of de Hottentot“. Pater Leo Bourjade zou nochtans met die naam wel vrede gehad hebben, want het minste was genoeg voor zijn nederigheid.

De 25 Mei 1889 werd hij te Croy-bij-Montauban geboren. In 1908 vertrok hij naar het noviciaat der missionarissen van het H. Hart en moest hiervoor naar Spanje, vermits ook deze paters uit hun land verbannen waren.

In 1910 deed hij zijn eerste religieuze beloften en studeerde te Freiburg. De mobilisatie van 1914 kwam hem voor de oorlog opseisen; en daarin werd hij de „glorieuze Bourjade“, de „as“ der vliegeniers.

Boven het risico van de vleugels, en boven de durf van de koninklijke weg door de lucht, bleef hij echter het hoogste belang hechten aan de inwendige overwinningen, die met eigen hart en ziel moeten uitgevochten worden.

Van uit zijn noviciaat reeds, had hij een bijzondere verering meedragen voor zijn landgenote: Theresia van Li-sieux. In de oorlog bleef zij zijn trouwe beschermster; hij had haar foto op zijn vliegtuig en zijn grote devotie voor haar in het hart. Zij waakte over zijn aeroplane en over de piloot, hij stelde haar verantwoordelijk voor alles, en nam haar voor de gids van zijn geweten. Daarom schreef hij, in zijn oorlogsdagboek, zijn intiemste gedachten neer over haar. Van haar had hij het grote verlangen om „klein te zijn“ en de dorst naar zielen.

Bourjade was de roemrijke vliegenier: de ene victorie volgde na de andere, hij kreeg eervolle vermelding, na vermelding — en decoratie na decoratie — heel het leger proclameerde zijn naam: de ridder van het erelegioen... eenvoudig schaarde hij zich dan wat dichter bij zijn kleine beschermster, en bood haar de bloemen van zijn victorie. Na zijn dood vond men zijn eretekens in een kistje met werktuigen en oude papieren.

Na zijn schitterend soldaten leven trok hij zich terug uit de glorie, hij deed het met de simpelheid van zijn „klein zijn“, wat hem juist zo groot maakte. Het moet nochtans een groot offer voor hem zijn geweest, vaarwel te zeggen aan de hemel van de aarde, die hij zo dikwijls doorkruist had. Maar een andere hemel — zuiverder en zekerder — de hemel van de zielen, werd zijn rijk, waarin hij opstijgen zou. Zijn hart had hem daarvoor een ander aeroplane gebouwd; de motor daarvan was zijn geestelijke professie, en de sterke schroeven: zijn gehoorzaamheid, armoede en zuiverheid.

De armste missie was goed genoeg voor hem. Papoeasie, dat vergeten stukje van Australië, werd zijn missieland, daar kon hij zijn glorie begraven, daar zou men er zelfs niet meer over spreken.

Och, dat onterfde land van Papoeasie, barbaars en dodend, en heidens daarbij nog. Maar pater Bourjade wist zo goed als Sint Augustinus, dat het wel waard is alles te verlaten om één enkele heiden te evangeliseren. Want hier in Papoeasie gold het geen Xaverius-dromen van duizenden en nog duizenden doopsels. De vliegenier wist wel, dat zijn vleugels hier verlamd zouden liggen.

Eerst werkte hij — als onderpastoor — in de streek van Waima voor een groep van 2000 zielen, daarna in de streek van Macéira voor 'n 1500, later in Béréina voor 'n 300, en later nog in Pinoupaka en Rapa voor de kleine schaar van 200. Dat is alles. Het is weinig, maar het is véél. Het is immers het hart, dat telt voor iedere ziel afzonderlijk.

Wat moet hij echter, in hard laabeur, gewerkt hebben, alhoewel de koorts herhaaldelijk hem er bij neervelde. En hier moet Bourjade, de elegante vliegenier, gevonden hebben, wat hij immer betracht had: de weg van vernedering en die van het kruis. Wat hij de „bloemen van kleine sacrificies“ noemde, was soms zo groot. Hij was verliefd op het offer en vertrouwd met de dood.

Vóór alles bleef hij de man van het gebed, en van volledige overgave aan Gods wil. Hoe roerend schoon liggen daar voor ons, die enkele bladzijden uit een dagboekje, dat hij pas vóór zijn sterven moet begonnen hebben? Het is het programma van een heilige, dat in ingetogenheid, inwendig leven en geest van gebed samengevat is, en dat getuigt van zijn getrouwheid en zijn liefde voor het offer.

Zijn leven had hij geofferd dag voor dag; en zijn gebed was geworden: „Mijn God, leer mij uw kruis begrijpen en het liefhebben.“ Wat geeft het, dat hij slechts drie jaar in de missie werken mocht?... Wat geeft het, dat een ziekte hem op 5-6 dagen, op de middag van zijn leven, toen hij pas 35 jaar was, neervellen kwam?

Voor iemand, die „alles“ gegeven heeft — alles wat Bourjade gegeven had — is de dood de triomfante tocht naar het Leven.

Oosterse wijsheid.

Mollah Schampeddin ontdekte op zekere avond, toen de maan alles in een zilveren licht zette, een donkere gestalte in zijn tuin. Niet anders denkend of een dief was op zijn erf geslopen, greep hij fluks naar zijn boog, miktte een pijl op de booswicht en ging toen, zonder zich verder om iets te bekommeren, naar bed.

De volgende ochtend moest hij tot zijn verbazing ervaren, dat hij een pijl had geschoten door zijn eigen kaftan, die de vrouw des huizes in de tuin te drogen had gehangen.

Mollah Schampeddin krabde zich achter het oor, viel op de knieën, vouwde devoot de handen op de dikke buik, boog zich voorover, kustte driemaal de aarde en riep in vervoering uit:

Geprezen zij Allah, en zijn profeet Welk een geluk dat ik gisteravond toen ik die pijl afschoot, deze kaftan niet heb gedragen. Ongetwijfeld zou de pijl mij het hart doorboord hebben, en ik toefde thans niet meer in het land der levenden.

De boekenverzameling van Napoleon.

die een tijdlang in Malmaison bij Parijs bewaard werd, kwam in 1814 op bevel van keizerin Marie Louise naar Wenen. Later deelde de Franse gezant in Berlijn, Mr. François Poncet, directeur van het museum in Malmaison mede, dat de boekenverzameling in de boekwinkel te Berlijn te koop was. Verkoper was de aartshertog Frans Salvator.

Aanstands deed de directeur van het museum in Malmaison pogingen, de boeken te kopen, om ze weer naar Frankrijk te brengen.

De collectie werd toen door Jaffé in Berlijn gekocht. Zij bevat in hoofdzaak de klassieke werken, welke Napoleon bij voorkeur las en bovendien een boek van maarschalk Berthier, getiteld: „Geschiedenis van de slag van Marengo“, dat hij de keizer op de vijfde verjaardag van de slag van Marengo schonk.

Een onverzagbare.

Willy mocht met tante naar een kindervoorstelling gaan. „Sneeuwwitje en de Zeven dwergen“. Ademloos volgde hij — zo vertelde men ons — alles wat op het toneel gebeurde. Dieptreurig staan de anders zo gezonde ogen, toen het arme Sneeuwwitje gestorven was — een stralende verrukking op zijn gezicht, toen uit de dood gewekt en de knappe prins als gemalin toevertrouwd werd. Toen het gordin voor de laatste maal gevallen was en Willy nog met open mond verheerlijkt zat te kijken, zei tante: „Nu is het uit. Willy, kom — doe je jas aan, dan gaan we naar huis.“

„Neen,“ zei Willy kalm, „ik ga niet naar huis.“ En hij wilde zijn jas niet aantrekken. „Maar kind, zie je dan niet, dat alle mensen weggaan“, zei tante, „er wordt nu niets meer gespeeld, Sneeuwwitje is er weer levend, heeft haar prins gekregen en is nu koningin en daarmee is de geschiedenis uit.“

Maar toen begon Willy te huilen, zodat men het in de hele zaal hoorde: „Hoe...oe...oe!“ huilde hij „ik wil ook...“ „Wat wil je ook?“ „Ik wil ook naar de bruiloft!“

Menigeen moet diep zinken om er bovenop te komen.

Uit de wijze, waarop hij zijn ontspanning zoekt, leert men iemands karakter kennen.

Praten leren wij gemakkelijker dan luisteren.

De grootste aller fouten is, dat men er zich van geen enkele bewust is.

Eenige en Algemeene bekendmaking.

Wij maken onze stroomverbruikers er op attent, dat de stroomkwitanties over den maand JANUARI a.s. zonder uitzondering voor of op 24 FEBRUARI betaald moeten worden.

Alle na deze datum niet betaalde Kwitanties zullen door ons worden geïncasseerd, verhoogd met EEN GULDEN incassokosten.

Wij verzoeken onze verbruikers tijdig hun kwitanties te voldoen, ten einde ons niet te noodzaken tot afsluiting over te gaan.

ELECTRICITEITBEDRIJF.
CURAÇAO.

KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE STOOMBOT MAATSCHAPPIJ N.V.

Afvaarten van Curaçao:

Naar Santa Marta, Pto. Colombia, Cartagena, Cristobal, Kingston en Pto. Limon:

SS. „VENEZUELA“	Gaat niet naar Kingston	24 Februari
SS. „COSTA RICA“		8 Maart
SS. „SIMON BOLIVAR“		22 Maart

Naar Pto. Cabello, La Guaira, Trinidad, Barbados, Plymouth, Havre, Amsterdam en Hamburg:

MS. „COLOMBIA“	25 Februari
SS. „VENEZUELA“	11 Maart
SS. „COSTA RICA“	25 Maart

Naar Port au Prince en New York:

SS. „COTTICA“	27 Februari
SS. „VAN RENSSELAER“	15 Maart

Naar Pto. Cabello, La Guaira, Guanta, Cumana, Pampatar, Garupano, Trinidad, Georgetown, Paramaribo, Madeira, Plymouth, Havre en Amsterdam:

SS. „STUYVESANT“	28 Februari
SS. „COTTICA“	13 Maart

Naar Pto. Cabello en New York:

SS. „MEDEA“	26 Februari
SS. „FLORA“	5 Maart

Naar La Guaira (direct):

SS. „EL LIBERTADOR“	3 Maart
SS. „EL LIBERTADOR“	17 Maart

Naar Cristobal en Zuid Pacific Kust:

SS. „BARNEVELD“	27 Februari
SS. „BREDÁ“	17 Maart

Direct naar Liverpool en Rotterdam:

SS. „BAARN“	23 Februari
SS. „HELDER“	9 Maart

Naar Ste. Domingo en Haiti:

SS. „IRIS“	25 Februari
------------	-------------

Naar:

Naar Maracaibo via Aruba:

SS. „EL LIBERTADOR“	Maandag	22 Februari	5 p.m.
SS. „FLORA“	Woensdag	24 Februari	5 p.m.
SS. „EL LIBERTADOR“	Donderdag	25 Februari	5 p.m.
SS. „EL LIBERTADOR“	Zaterdag	28 Februari	2 p.m.
SS. „LUNA“	Donderdag	4 Maart	5 p.m.

Naar Bonaire, St. Thomas, St. Martin, Saba, St. Eustatius en St. Kitts:

SS. „BARALT“	27 Februari
--------------	-------------

Te Koop:

een Lichtmotor, merk KOHLER,
1500 Watt, 110 Volt.
nog in zeer goede staat.

Te bevragen: Meisjesweeshuis. Sta. Rosa.

3-1



Next sailings from CURAÇAO:

To EUROPE, via Pto. Cabello, La Guaira, Trinidad and Barbados:

MS. „PHRYGIA“	Febr. 25
MS. „CORDILLERA“	Mar. 7
SS. „PALATIA“	Mar. 12
SS. „SESOSTRIS“	Mar. 26

To CENTRAL AMERICA (Pto. Colombia, Cartagena, Cristobal, Pto. Limon, Pto. Limon, Pto. Barrios):

SS. „SESOSTRIS“ (Calling at Aruba)	Mar. 3
MS. „PHOENICIA“	Mar. 10
MS. „CARIBIA“	Mar. 17
MS. „PATRICIA“	Mar. 28

To MAR CAIRO:

SS. „ALEMANIA“ in connection with our transatlantic steamers.

EDWARDS, HENRIQUEZ & CO., Curaçao, Tel. 106.

ARUBA TRADING CO., Aruba.



Strooi FLITPOEDER in hoeken en gaatjes. De kruipende insecten gaan dood bij 't aanraken. Als het busje 't soldaatje niet heeft, is het geen FLIT.

